

WHEN WE LOSE SOMEONE WE LOVE
WE MUST LEARN NOT TO LIVE WITHOUT HIM
BUT TO LIVE WITH THE L♡VE HE LEFT BEHIND



Geschokt, vol ongeloof en intens verdrietig geven wij kennis van het vrij plotseling overlijden van:

CLEMENS EVERTSEN

31-10-1951 - 1-11-2023

mijn lieve man, onze geweldige vader en schoonvader
en bovenal onze liefste opa

Trudy

Cindy, Marc, Jaimy & Jack

Marly, Bas, Jade & Matt

We vieren zijn leven op Woensdag 8 november
van 17.00-19.00 op de Golfclub in Emmastad.

Clemens genoot van zijn sigaar; neem je eigen sigaar mee en geniet zoals hij dat deed.

De crematie vindt in stilte plaats

Geen bloemen, Graag een gulle gift aan Hospice Arco Cavent. (donatie box is aanwezig)